

******* HOEDSTERS VAN DE AARDE *******

Schouwend in de diepe glans van het leven, waar vlinders fladderen in 't ritme van de vrije dans, waar vogels zweven in fel blauwe luchten, daar waar het leven gonst in Gods balans

De verwevenheid van al dit schoons georkestreerd door een onzichtbare hand, van dag naar dag in onvermoeibare energie, scheidt met ons mensen een onverbreekelijke gouden band.....

Het spel van de natuur, zo zichtbaar toch in elk detail, wordt thans met grove hand verstoord, want donkere wolken van vernietiging doemen op, op bijna iedere hoek van elk oord.....

De roep om hulp van de natuur, glijdt nog langs velen heen en toch verschijnen daar aan de horizon - DE HOEDSTERS VAN DE AARDE - zij horen het bange ritme van haar gewezen.....

Oh, lieve mensen roepen zij in koor, besef toch uw onbesuisde acties, waarmee u thans onschuldig leven stoort, en ons aller moeder aarde zeer verdrietig maakt, over dit teloor.....

Daarom zullen zij - DE HOEDSTERS VAN DE AARDE - in actie komen met veel geruis, steeds luider gaan zij protesteren tegen al dit vernietigend milieu gespuis.....

Weldra zullen hun oproepen steeds meer in brede kring worden gehoord, want het getij van leven brengt heden vele - HOEDSTERS VAN DE AARDE - voort

In alle vier de elementen trekken zij van leer, LUCHT, AARDE, VUUR en WATER, zij roepen om hun hulp, misschien, (pas op), is het mogelijk de laatste keer

Nogmaals, Oh - HOEDSTERS VAN DE AARDE - kom gezamenlijk echt in actie nou, want het is nooit te laat het tij te keren, eendrachtig te zijn als ware HOEDSTERS nu, zowel als man en vrouw.....